

Tabernaklet - Edens lustgård

I Ernest L. Martins bok "Secrets of Golgotha (Associates for Scriptural Knowledge) tas jämförelsen med Edens lustgård fram. I landet Eden fanns en lustgård, Edens lustgård. Där kom Gud till dem för att umgås och tala med dem. Inga offer och ingen försoning behövdes för där fanns ingen synd. I det innersta av denna trädgård fanns bl.a. livets träd och kunskapens träd på gott och ont. Efter syndafallet bryts dock den här kontakten och mänskan drivs ut från den nära Gudsgemenskapen och från hela lustgården i Edens land. Ingången till denna plats av Gudsnärvaro och -möte ligger österut. Där placeras nämligen keruber för att vakta ingången.

Gud ville ju dock gemenskap. Han vill etablera en ny plats för Gudsmöte, -tilltal, och -gemenskap. nu kan det dock inte ske lika naturligt och obehindrat som innan syndens gift genomsyrat mänskan och mänskligheten. Det kan endast ske under mycket strikt föreskrivna former, uteslutande på de av Gud uppenbarade villkoren. Gud ger föreskrifterna för tabernaklet, Guds boning, där Han vill tala med och vara tillsammans med sina skapade verk. Ingången till denna nya "lustgård" ligger följdaktligen österut. Endast de som helgats till präster via blodoffer hade tillträde till de inre delarna av "lustgården" där Gud uppenbarade sig. Genast man träder in i det heliga finns en ljusstake som formats till skepnaden av ett mandelträd till vänster. I den judiska traditionen har man ansett att Livets träd i Edens lustgård var just ett mandelträd. Där omgiven av keruber kunde prästerna träda in i Gudsnärvaron. I det allra heligaste fanns nådastolen, nådens tron där Gud tronade på keruberna. Det allra heligaste var hans tronsal. Där fanns även Arons stav som blommat - och t.o.m. producerat frukt som ett mandelträd. Återigen alltså samma påminnelse om livets träd i Edens lustgård.

Nu har Gud fört sin plan av återupprättelse ännu något steg vidare. I och med pingstdagen invigde Gud och bekräftade sitt nya tempel - när de första lärjungarna uppfylldes så av Guds närvaro genom den Helige Ande, att de inte kunde utföra någon tjänst... (jfr invigningen av tabernaklet och senare templet). Nu har vi en Edens lustgård i vårt inre alla som tror på Herren Jesus Kristus). Vi har möjlighet alla att när dagen svalkas få umgås och tala med Gud i vårt inre, i vår ande.

Gud vare tack för Hans omätliga vishet och obegripliga kärlek!