

Tabernaklet

Introduktion

När vi planerar våra kyrkor anlitar vi kanske framstående arkitekter för att ge en bra utformning åt helgedomen. Men när tabernaklet skulle byggas i öknen just efter nationen Israels födelse var arkitekten ingen annan än Gud själv. Det byggdes efter den mönsterbild som originaltabernaklet i himlen gav. Därför finns det ingen detalj som är oviktig. Inget mått eller material är en slump. Tabernaklets utformning och användningsföreskrifter skulle vara en tydlig och kraftig predikan om hurudan Gud var och hur man skulle nalkas honom. Därför kan det vara skäl även för kristna i dag att forska om och granska även detaljerna i den gudstjänstlokal som Gud själv föreskrev.

För Israels folk var templet och offerväsendet fullkomningen av Guds budord, garantin för den kosmiska ordningen och den väldiga transportledning genom vilken Guds välsignelser kunde strömma som belöning för deras tjänst i tempelväsendet. (Reclaiming the Dead Sea Scrolls s. 289)

Betydelse

Ordet tabernakel betyder "Dwelling place", boning. Användes mycket sällan om människans hem utan nästan uteslutande om platsen där Gud bor mitt bland sitt folk. (2 Mos 25:9 NIVn)

En helgedom för att Gud ska bo mitt ibland dem

Det här är ett av de underbara mysterierna i Bibeln. Att denne Gud som är Helig, Helig, Helig vill bo mitt bland oss människor.

8. Och de skola göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem. (2 Mos 25:8)
45. Och jag skall bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud.
46. Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land, för att jag skulle bo mitt ibland dem. Jag är HERREN, deras Gud. (2 Mos 29:45-46)

Här ska Gud uppenbara sig

Gud uppenbarade sig alltså mellan Keruberna på nådastolen. I de judiska skrifterna fanns det alltid ett skimrande sken där.

22. Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från

platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn. (2 Mos 25:22)

42. Vid ingången till uppenbarelsetältet, inför HERRENS ansikte, där jag skall uppenbara mig för eder, för att där tala med dig.
43. Där skall jag uppenbara mig för Israels barn, och det rummet skall bli helgat av min härlighet.
44. Och jag skall helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner skall jag helga till att bli präster åt mig. (2 Mos 29:42-44)

Ska göras exakt efter den mönsterbild Gud ger

Mose fick "mönsterbilden" direkt från Gud på Sinai under de 40 dagar och 40 nätter som han vistades där i Guds närvaro ensam uppe på berget (2 Mos 25:40, 26:3, 27:8). Föreskrifterna var mycket exakta och detaljrika. Ingenting lämnas åt människans fantasi eller omdöme vid förfärdigandet av den helgedom som skulle vara en "avbild och en skugga av den himmelska" (Blodsförbundet, Nilsson, Hebr 8:5). Tabernaklet utformning och tillbehör skulle fungera som en pedagogiskt hjälp för att visa hur den syndiga människan kunde nalkas en Helig Gud.

9. Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen I göra alldeles efter de mönsterbilder som jag visar dig. (2 Mos 25:9)
40. Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget (2 Mos 25:40)
15. Så steg Mose upp på berget, och molnskyn övertäckte berget.
16. Och HERRENS härlighet vilade på Sinai berg, och molnskyn övertäckte det i sex dagar; men den sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn.
17. Och HERRENS härlighet tedde sig inför Israels barns ögon såsom en förtärande eld, på toppen av berget.
18. Och Mose gick mitt in i skyn och steg upp på berget. Sedan blev Mose kvar på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter. (2 Mos 24:15-18)
30. Och du skall sätta upp tabernaklet, sådant det skall vara, såsom det har blivit dig visat på berget. (2 Mos 26:30)

Enda tillåtna platsen för tillbedjan

Vid tabernaklet var den enda plats som Israels barn skulle tillbe och offra. Detta fungerade som ett skydd mot beblandning med avgudadyrkande kananeiska folk.

Den plats Gud anvisar

4. När I tillbedjen HERREN, eder Gud, skolen I icke göra såsom de,
5. utan den plats som HERREN, eder Gud, utväljer inom någon av edra stammar till att där fästa sitt namn, denna boning skolen I söka och dit skall du gå. (5 Mos 12:4-5)

Endast där skall offren ske

6. Och dit skolen I föra edra brännoffer och slaktoffer, eder tionde, vad edra händer bära fram såsom offergård, edra löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av edra fäkreatur och eder småboskap.
7. Och där skolen I äta inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och glädja eder med edert husfolk över allt vad I haven förvärvat, allt varmed HERREN, din Gud, vara rättast; (5 Mos 12:6-7,11)

Och inte där var och en finner för gott

8. I skolen då icke göra såsom vi nu göra här, var och en vad honom tyckes vara rättast. (5 Mos 12:8)
13. Tag dig till vara för att offra dina brännoffer på någon annan plats som kan falla din in;
14. nej, på den plats HERREN utväljer inom en av dina stammar, där skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt vad jag eljest bjuder dig. (5 Mos 12:13-14)
17. Du får alltså icke hemma inom dina portar äta tionde av din säd, ditt vin och din olja, ej heller det förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap, ej heller något av de löftesoffer som du lovar, eller av dina frivilliga offer, eller av det din hand bär fram såsom offergård. (5 Mos 12:17)

Utfördes av män fyllda med Guds Ande

Gud kallade och utrustade för arbetet

2. Se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam;
3. och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet,
4. till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver

- och koppar,
5. till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags arbeten.
 6. Och se, jag har givit honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, och åt alla edra konstförfarna män har jag givit vishet i hjärtat. Dessa skola kunna göra allt vad jag har bjudit dig:
 7. uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen därpå, alla uppenbarelsetältets tillbehör,
 8. bordet med dess tillbehör, den gyllene ljusstaken med alla dess tillbehör, rökelsealtaret,
 9. brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning,
 10. de stickade kläderna och prästen Arons andra heliga kläder, så och hans söners prästkläder,
 11. äntligen smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen. De skola utföra sitt arbete i alla stycken såsom jag har bjudit dig. (2 Mos 31:1-11; 35:5-19,30-35; 36:1)